



Vrouw in de Regio neemt iedere editie een vrouwelijke ondernemer onder de loep. Deze keer is dat Carla Ketelaar uit Deventer, 54 jaar, bijna getrouwd met Steven.

Wij hebben twee van mij, Yoris (25), Marijn (22). Vijf van hem, Reinder (32), Meike (30), Froukje (27), Victor (23), Mechteld (19). Nu zijn we lekker bezig met de voorbereidingen; deze zomer gaan we trouwen.

De vrouwelijke ondernemer

Mijn eerste baantje

Tomaten plukken bij een tomatenkwekerij op mijn 11de jaar

Werk

Ik help zelfstandige vrouwen bij het vinden van hun liefdespartner. Mijn bedrijf heet Laatste Liefde. Voor leuke, vlotte vrouwen die alleen zijn en daar genoeg van hebben en die maar niet begrijpen waarom het niet lukt om een leuke man te vinden. En dit doe ik zonder bemiddeling. Ik heb geen bakje met mannen of zo. De vrouwen met wie ik werk kunnen heel goed zelf hun partner vinden als ze maar precies weten waar en hoe. En daar help ik ze bij.

Het leukste aan je bedrijf?

De successen. Het enorme geluk en de blijdschap als weer iemand, die lang alleen is, een mooie nieuwe relatie heeft en me vertelt dat het nog fijner is dan ze gedacht had. Dat zijn mijn beste momenten natuurlijk. Daar doe ik het voor. Ben zelf 12 jaar alleen geweest en nu al weer 9 jaar samen met Steven. Uit eigen ervaring weet ik hoe echte eenzaamheid voelt en vooral dat je wel een relatie wilt en je best daarvoor doet, maar niet weet hoe het komt dat dat maar niet wil lukken.

Je meest aparte product of dienst?

Coaching on the date. Als een vrouw een afspraak heeft gehad met een man bellen we vlak erna met elkaar. Vaak zijn

er allerlei gevoelens en aannames voorbijgekomen, die meestal op de oude manier geïnterpreteerd worden. "Ach ik voelde het direct, dit wordt niks" of "Ik voelde geen klik" of "ik vond hem niet aantrekkelijk". Door de juiste vragen te stellen kunnen we samen oude patronen doorbreken waardoor een relatie wel dichtbij komt.

Hoeveel dagen werk je?

Ik werk 4,5 dag, onze kinderen vliegen alleen in en uit en wonen niet meer bij ons. Ook heel gezellig en mijn werk hoeft ik niet meer op ze aan te passen.

Welk plekje is speciaal voor je in deze regio en waarom?

De IJssel heeft een speciale plek. Ik ben verzot op water. Fietsen, hardlopen en daarna zwemmen. Dat heb ik deze winter doorgezet en het was een hele bijzondere ervaring, dat winterzwemmen. Ben ook net begonnen met roeien dus de IJssel en ik zijn een hele goeie match.

Wat is je favoriete restaurant?

Dat heb ik niet. Ga graag en in verschillende restaurants uit eten. Ben wel een Japanse keuken liefhebber.

Waar drink je graag koffie?

Bij Food en Joy op de Brink, FJ. De gastheer bedient met zichtbaar plezier de klanten. Daar hou ik van: Blij zijn met je klanten.

Welk evenement in de regio is je favoriet?

De jaarlijkse IJsselloop. Het liefst de 10 km, maar dit jaar door een blessure even niet.

Wat deed je als je dit werk niet deed?

Samen met Steven in Portugal een centrum opzetten waar het nog héél stil is. Retraïtes houden voor Laatste Liefde en persoonlijke ontwikkeling. Waar ruimte is voor onze kinderen en gasten om bij te komen en uit te rusten. Waar ondernemers alleen of samen kunnen werken aan plannen.

Waar zou je goed in willen zijn?

Gekke vraag voor mij. Voel me al rijk bedeed met wat ik kan en bereikt heb. Nou vooruit dan... in roeien.

Vertel eens iets verrassends over jezelf...

Dat ik mijn eerste boek aan het schrijven ben over hoe je de juiste liefdespartner kunt vinden en herkennen. Ik had er nog nooit aan gedacht om een boek te schrijven tot iemand tegen me zei: "Er zit een verhaal in jou". Blij dat ze dat zei. De 24ste november komt mijn boek uit.

* www.laatsteliefde.nl